

Zingering



Wat:

Iedereen is van harte welkom om gedachten, verhalen en ervaringen uit te wisselen, mee te denken, te luisteren en na te denken over thema's die ons allemaal bezighouden.

Thema's: Ontmoeting, Bezinning, Hoop, Acceptatie, Verbinding.....

Hoe:

In vaste groep, aan de hand van gedichten, songteksten, foto's en binnen een sfeer waarin iedereen uitgenodigd wordt om stil te staan bij deze thema's.

Wanneer:

*Vanaf oktober elke eerste maandagmiddag van de maand.
13.30 uur tot en met 16.00 uur in de Gerarduskerk.*

Kosten: 0.50 euro voor de koffie en thee.

Thema 4 oktober: Ontmoeting/kennismaking

*Interesse, nieuwsgierig geworden, vragen?
Of wil je je al aanmelden?*

06 30 87 70 30

Erika, Joke, Yamilla, Mickey en Marloes